

Αντίσταση

antistasi.info

Φύλλο 5 - 2012

Ελεύθερη φωνή της εθνικής αντίστασης

«Ένα έθνος που δεν θέλει να αγωνιστεί, σύντομα θα το καταπιούν οι καρχαρίες δανειστές». Προφητικά λόγια του σπουδαίου αμερικανού ποιητή ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ, κατά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, με νικητή τον διεθνή Σιωνισμό...

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

2012

...ΤΟΥΣ



Ημέρες σκληρής δικτατορίας. Εξαθλίωση, ανασφάλεια, τρομοκρατία, αστυνομοκρατία, διώξεις, λογοκρισία... Εδώ και καιρό πλέον η πατρίδα μας έχει πέσει στα χέρια των διεθνών τοκογλύφων και της Σιωνιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σύνταγμα καταργήθηκε σαν ένα κουρελόχαρτο, πρωθυπουργός επιβλήθηκε ένας χρηματάνθρωπος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, οι προδότες ενώθηκαν για να μην γίνουν εκλογές και χάσουν χρήματα οι τραπεζίτες. Οι Έλληνες; Ο ελληνικός λαός πρέπει και αυτός ενωμένος και αποφασισμένος, να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντί τους. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από το καταστροφικό καθεστώς τους, είναι μονόδρομος. Η εθνική επανάσταση είναι η μόνη σωτηρία για την Ελλάδα. Επιλογή ιστορικής ευθύνης. Εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία ή υποτέλεια...

ΡΑΓΙΑΔΕΣ Η' ΕΛΛΗΝΕΣ;



ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Το αντίδοτο κατά της μαζοποίησης

Όταν ο πολιτικός αγώνας, η μεγαλειώδης απόφαση και ανάληψη δράσης για τον καθορισμό της κοινωνικής ροπής, εγκαταλείπεται στις μάζες τότε θα καταντήσει μια μάταιη υπόθεση που αργά ή γρήγορα θα ναυαγήσει και θ' αποβληθεί από τις αλλοιωμένες συνειδήσεις των μικροαστών, που αποτελούν αυτές τις μάζες, όπως το στομάχι αποβάλλει τη δύσπεπτη τροφή.

Η κοινωνική ροπή καθορίζεται πρωταρχικά από τον τρόπο σκέψης.

Η οριοθέτηση των αξιών, των ιδεών, των επιδιώξεων αποτελεί την κύρια βάση, το κίνητρο για όλο το εγχείρημα του ιδεολογικού επανακαθορισμού του κράτους και της ανατροπής των κοινωνικών βάσεων που στήριξαν την παρακμή. Η παρακμή αυτή, αντικατοπτρίζεται πλήρως στην αστική σκέψη και το γνώρισμά της είναι η εξαφάνιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που προκαλούν: α) η υλιστική ισοπέδωση ως χαρακτηριστικό των καθημερινών κερδοσκοπικών εμπορικών και τοκογλυφικών συναλλαγών, β) ο μικροαστισμός ως συμπεριφορά, γ) η πνευματική και η ψυχική κενότητα των μαζανθρώπων και δ) η συσσώρευση τους στα γκέτο των μεγαλουπόλεων.

Ο τρόπος σκέψης της λαϊκής μάζας διαμορφώνεται σήμερα από τα Μέσα Μαζικής Ποδηγέτησης και κατευθύνεται μέρα τη μέρα προς τον μικροαστισμό με κύριο στόχο να αλωθεί κάθε ισχυρή συνείδηση, να καταρρεύσει κάθε διαφοροποιημένος στοχασμός, να εξαντληθεί κάθε ψυχική και πνευματική δύναμη - φυλετική ποιοτική ένδειξη και τελικά αυτή η ακαθόριστη εθνικά και πολιτισμικά μάζα να ποδηγετηθεί χωρίς αντιστάσεις. Υλοποιούνται σταδιακά οι προδιαγραφές της παγκοσμιοποίησης, με την καθιέρωση πρώτα της μη-σκέψης -που προκύπτει από την εθνικά ακαθόριστη τέχνη κι ιδεολογία που εφαρμόζεται στους λαούς- κι έπειτα με την καθιέρωση της μη-κρίσης -ως αποτέλεσμα της αποχαυνωτικής παιδείας που δημιουργεί σύγχυση στους νέους κι έλλειψη αξιών.

Σε μια πνευματικά αφυδατωμένη και ψυχικά ακρωτηριασμένη μάζα είναι η συντριπτική πλειονότητα που αδυνατεί να αισθανθεί, να κατανοήσει και να υπηρετήσει συνειδητά τα οράματα και τους στόχους της επιδιωκόμενης πολιτικής ανακατεύθυνσης.

Έξω από τη μάζα θα βρίσκονται πάντα οι εμπνευσμένοι αγωνιστές που δοκιμάστηκαν κι επιβίωσαν, χωρίς να υποκύψουν στην αδυσώπητη προπαγάνδα του μικροαστισμού και διατήρησαν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μέσα στους καλά περιφρουρημένους ψυχικούς και πνευματικούς τους κόσμους. Για τους παραπάνω λόγους, η απόφαση για ανακατεύθυνση της κοινωνικής ροπής, δεν είναι ζήτημα της λαϊκής μάζας αλλά της πολιτικής πρωτοπορίας (όχι απαραίτητα συγκροτημένης σε κομματικές δομές αλλά εννοούμενη -αρχικά- ως διάσπαρτο σύνολο ενεργών κοινωνικών κυττάρων) που θα βρίσκεται εναρμονισμένη πνευματικά και ψυχικά με την

πεμππουσία του σύγχρονου εθνικισμού, που δεν είναι άλλη από τον επανανθρωπισμό των μελών της φυσικής κοινότητας και την κοινωνική συγκρότηση μέσω της απομαζοποίησης.

Καμιά πατρίδα, κανένας πολιτισμός, καμιά γλώσσα, κανένα έθιμο, καμιά ιδεολογία δεν θα διασωθεί στο πέρασμα των γενεών αν πρώτα δε διασωθεί η ανθρώπινη ψυχική, πνευματική και βιολογική σύσταση του καθενός κοινωνικού κυττάρου κι αν δεν επανέλθουν οι άνθρωποι στην φυσική κατάσταση που τους εξασφαλίζει τη ζωτικότητα τους. Για τον παραπάνω λόγο, ο τρόπος σκέψης της ακτιβιστικής πρωτοπορίας είναι αναγκαίο να μετουσιωθεί σε τρόπο ζωής και να καθοδηγήσει τις μάζες στην μάχη, πρώτα για την διάσωση των ανθρώπων κι ύστερα για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της φυσικής κοινότητας.

Ο τρόπος ζωής δεν είναι άλλος από την ενεργή δράση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και η μετουσίωση των ιδεών σε καθημερινή πράξη. Αρνούμενος την μαζοποίηση, μέσα από την ατομική αντίσταση έναντι της παρακμής, ο αγωνιστής, δημιουργεί καθημερινά τις συνθήκες του συνεχούς αγώνα αναπτύσσοντας τις ιδέες του στον περίγυρό του, αποδεικνύοντας στις κοινωνικές του συναναστροφές τα ισχυρά ιδεολογικά του ελατήρια μέσα από την διαμορφωμένη ισχυρή του προσωπικότητα, διατηρώντας ακμαία τα ιδεαλιστικά του ερεθίσματα και εμπλουτίζοντας το νόημα της ζωής του.

Η πρώτη και ουσιαδέστερη βαθμίδα πολιτικού αγώνα είναι η ατομική στάση απέναντι στον μικροαστισμό. Το ιδεολογικό και υλικό μπόϊκοτάζ, οι πνευματικές αναζητήσεις, η αποστροφή της μικροαστικής υλιστικής καθημερινότητας, η διατήρηση της ανθρωπιάς, των συναισθημάτων και κάθε ενσυνείδητη προσπάθεια διάσωσης κάθε τι ανθρώπινου, κάθε τι που αποτελεί μέρος της φύσης διαπερνά την κλίμακα αξιών του ακτιβιστή κι αποτελεί τον τρόπο ζωής του. Κάθε τι που απομαζοποιεί, αποκαθιστά στους ανθρώπους την οργάνωση των ιδεών και τη μετουσίωσή τους σε δράση. Αυτή η δράση έρχεται σε αντίθεση με την οχλοποίηση που ευνοούν τα αστικά καθεστώτα τα οποία καταπιέζουν τον ανθρώπινο ψυχικό και πνευματικό κόσμο κι είναι εκ φύσεως αντιδραστικά απέναντι στην φυσική διαφοροποίηση εθνών, ανθρώπων, πολιτισμών.

“ΔΡΥΣ”



Έμμεση δήμευση περιουσιών...

Σε απόγνωση και ακραίες καταστάσεις οδηγούνται οι Έλληνες πολίτες που δεν έχουν να καταβάλλουν τα αλληπάλληλα χρεωστικά που φθάνουν τα τελευταία 24ωρα στα νοικοκυριά. Ενώ οι αυτοκτονίες και οι άστεγοι από τα χρέη αυξάνονται, το ανθελληνικό κράτος εκβιάζει ότι θα μας κόψει το ρεύμα αν δεν πληρώσουμε τον νέο κεφαλικό φόρο. Χιλιάδες δεν μπορούσαν ως τώρα να πληρώσουν ούτε τη ΔΕΗ με τις ήδη τεράστιες αυξήσεις και τώρα ένα κράτος - ληστής αποπειράται να αρπάξει από τα ίδια πάντα εύκολα θύματα, ότι μπορεί. Οι μόνοι που δεν αγγίζονται ποτέ είναι οι μεγαλο-επιχειρηματίες του καθεστώτος και οι τράπεζες - στυλοβάτες. Πρόκειται για έναν κοινωνικό εκβιασμό άνευ προηγουμένου, ενώ αν αθροίσουμε όλους τους ληστρικούς φόρους, μπορούμε να μιλάμε και για έμμεση "δήμευση περιουσιών". Οι μικρομαγαζάτορες που πληρώνουν τεράστια ενοίκια, χρωστάνε χιλιάδες στα ταμεία και δεν έχουν δουλειά, τώρα με τα έκτακτα χαράτσια που δέχθηκαν,

οδηγούνται όχι απλά στο κλείσιμο της επιχείρησής τους, αλλά στη φυλακή από τα χρέη. Απειλούν να μας κόψουν το ρεύμα λοιπόν, ενώ οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, τους Έλληνες τους διώχνουν στα ξένα σκλαβοπάζαρα, και νομιμοποιούν τους λαθρομετανάστες. Από το διεφθαρμένο όμως κατεστημένο, κανείς δεν πήγε φυλακή και ούτε πρόκειται. Τα κλεμμένα βρίσκονται στην Ελβετία, οι κλέφτες παραποίησαν το έλλειμμα και ζητάνε και τα ρέστα από τους δουλοπάροικους. Αντί η κυβέρνηση να κάνει στάση πληρωμών στους Ευρω-ληστές κάνει στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Είναι λοιπόν μία κατοχική, ανθελληνική κυβέρνηση. Και είναι δεδομένο ότι η πτώχευση είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ. Η εθνική επανάσταση είναι αναπόδραστη. Όποιος θέλει να ζήσει, ας μη φοβάται να πολεμήσει. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ.

Φτώχεια και υποτέλεια: Το όραμα της Ευρώπης των τραπεζών

Το 1/3 των Ελλήνων ζουν με λιγότερα από 470 ευρώ μηνιαίως, ενώ 1 στα 5 παιδιά ζει επίσης κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μιλάμε πλέον -και επισήμως- για την κοινωνία των 2/3. Τα στοιχεία αυτά της "Κάπα Research", ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον διαφαινόμενο αφανισμό της μεσαίας τάξης και την δημιουργία μίας νέας τάξης περιθωριοποιημένων φτωχών. Ο δανεισμός των νοικοκυριών ανήλθε στα 89,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 37,3 δισ. αφορούν καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι αυτόχειρες, που βρίσκονται στην ηλικιακή κλίμακα 25-45, αποτελούν κάθε χρόνο το 38-40% του συνόλου των αυτοκτονιών.

Το 68,4% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών θα ανοίξει κι άλλο στο μέλλον.

Αυτό ήταν εξ' αρχής το "όραμα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα...

Την ίδια στιγμή... Οι ανάγκες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος αγγίζουν τα 2 τρισ. δολάρια διαμηνύει η σιωνιστική "BlackRock" και καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες... να επιδείξουν πολιτική βούληση και αποφασιστική δράση. **"Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να διαθέσουν 2 τρισ. δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό χρέη προς το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, γιατί η αποσπασματική αντιμετώπιση δεν**



αποδίδει" δήλωσε ο επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, σε τελετή απονομής επιχειρηματικών βραβείων. (Τα σχόλια είναι περιττά...)

Ο καπιταλισμός δολοφονεί ανθρώπους!

Δύο αυτοκτονίες μέσα σε δύο ημέρες καταγράφηκαν στην κοινωνία της Πτολεμαϊδας, γεννώντας ερωτήματα και προβληματισμό. Ξημερώματα Κυριακής, βρέθηκε, απαγχονισμένος, από τους οικείους του, ένας 60χρονος συμπολίτης μας, από το Προάστιο, ενώ το πρωί της Δευτέρας, βρέθηκε, επίσης απαγχονισμένος, από τον αδελφό του, ένας 37χρονος. Στην δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, το ρεπορτάζ του τοπικού τύπου αναφέρει χαρακτηριστικά πως τον αυτόχειρα τον "κυνηγούσαν οι τράπεζες" και άφησε ιδιόχειρο σημείωμα...

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατακόρυφα! Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της επιστημονικής επιθεώρησης «The Lancet», την περίοδο 2007-

2009 η αύξηση των αυτοκτονιών στην πατρίδα μας έφτασε στο 17%, ενώ, χωρίς επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, με δήλωση του υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου, στους πρώτους πέντε μήνες του 2011, η αύξηση στα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ελλάδα φτάνει το 40%!

Τώρα που ο καπιταλισμός βγάζει τη μάσκα της ευδαιμονίας και φαίνεται καθαρά το απεχθές του πρόσωπο, είναι η ώρα για να προβάλλει η λαϊκή κοινότητα την αλληλεγγύη, ως μέσο αντίστασης στη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης! Δεν είμαστε μόνοι! Εθνική αντίσταση ενάντια στους "νόμιμους" τοκογλύφους!

Κίνηση "Νέα Πατρίδα" (Κοζάνη)

Ευρώπη σπάσε τα δεσμά!

Με την οικονομική εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα στην Ευρώπη και ευρύτερα στην καπιταλιστική Δύση, αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να έχουν φτάσει σε σημείο δυστυχίας, χώρες πλούσιες σε πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα... Οι χώρες μας που έχουν πλούσια γη και θάλασσα, έχουν ανεργία που φθάνει το 50% στην νεολαία και δανείζονται από τοκογλυφικούς οργανισμούς για να επιβιώσουν. Χώρες που κάποτε δημιούργησαν αυτοκρατορίες και που οι άνθρωποί τους είναι καλής ποιότητας, έξυπνοι και εργατικοί, κατάντησαν σήμερα να σέρνονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Πώς στο καλό φτάσαμε σ' αυτό το σημείο; Η απάντηση είναι απλή για όποιον το αναρωτιέται. Το σύστημα ήταν λάθος. Το σύστημα κατέστρεψε και την οικονομία και τους ανθρώπους. Αυτό το μη εθνικό οικονομικοπολιτικό σύστημα δεν είναι άλλο από τον καπιταλισμό. Αυτό το μοντέλο στηρίχθηκε στις κοινωνικές αξίες του φιλελευθερισμού, διαμορφώνοντας καρκινικές κοινωνίες και διαλύοντας το κοινοτικό παραδοσιακό πνεύμα των τόσο δημιουργικών ευρωπαϊκών λαών. Διάβρωσε τους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας. Σήμερα, εδώ που έφτασαν τα πράγματα, ένα ολόκληρο σύστημα έχει καταρρεύσει πλέον στις συνειδήσεις όλων. Η τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης, δεν θα είναι καθόλου καταστροφή για την Ευρώπη και τα κράτη μέλη, αρκεί αυτή η διάλυση να καταστεί αφετηρία ιδεολογικο-πολιτικών εξελίξεων και επαναπροσδιορισμών σε κάθε χώρα! Είναι απορίας άξιον πώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολιτικοί που πιστεύουν ότι ο φιλελευθερισμός μπορεί να έχει προοπτική και εθνικό χαρακτήρα... Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ σε μία Ευρώπη που δεν έχει αίσθηση ενότητας και αλληλεγγύης. Πόσο μάλλον σε κράτη που δεν είναι θωρακισμένα με ακατάλυτες αρχές κοινωνικής προστασίας. Το υπερεθνικό κεφάλαιο θα είναι πάντα καταστροφικό σε φιλελεύθερα κράτη. Αντιθέτως η εθνική οικονομία και το

εθνικιστικό - προστατευτικό κρατικό μπορούν να εγγυηθούν παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση κάθε χώρας! Ακόμη και στο σημερινό παγκόσμιο status. Για να προχωρήσουμε σε αυτές τις εξελίξεις, είναι καιρός οι κοινωνίες μας να προσδιορίσουν τον πραγματικό εχθρό και να αποφασίσουν να απαλλαγούν από τα σιωνιστικά αφεντικά του πλανήτη. Η ελευθερία κερδίζεται με αγώνες και δεν χαρίζεται ποτέ. Και σήμερα ο άνθρωπος προτιμά να θυσιάσει την ελευθερία του χάρη μιας κάποιιας εξασφάλισης πρόσκαιρων υλικών αγαθών ή γενικότερα μιας σχετικής ασφάλειας για τη ζωή του. Την διαχρονική απάντησή μας δίνει τόσο εύστοχα και σκληρά ο Βενιαμίν Φραγκλίνος: "όποιος θυσιάζει την ελευθερία του χάριν της ασφάλειας δεν αξίζει ούτε ελεύθερος να είναι ούτε ασφαλής". ΕΥΡΩΠΗ ΣΠΑΣΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ.



WWW.ANTISTASI.INFO

Ελεύθερο Συλλογικό Μέσο Ενημέρωσης της Εθνικής Αντίστασης

Πως θα αλλάξει η Ελλάδα αν δεν αλλάξουμε εμείς;

Παρακολουθώντας στενά και συμμετέχοντας στις μαζικές εκδηλώσεις των αγανακτισμένων Ελλήνων τους περασμένους μήνες, βρισκόμασταν μέσα σε ένα ετερόκλητο πλήθος χωρίς ταυτότητα. Μία αρνητική μάζα θα λέγαμε όπου διάφορες πολιτικές τάσεις προσπαθούν να της δώσουν πρόσωπο και χαρακτήρα, ενώ προς το παρών κερδίζει έδαφος ο φθηνός οπαδισμός, τα ανέξοδα "ΟΥ" ενάντια στο μνημόνιο, οι μούντζες, ο χαβαλές... Είναι επιτέλους ώρα να καταλάβουν όλοι οι αγανακτισμένοι Έλληνες ότι αν η αγανάκτηση αυτή δεν λάβει πατριωτικό χαρακτήρα, δεν θα γίνει ποτέ επανάσταση. Και για να φθάσουμε σε επανάσταση, πρέπει πρώτα να έχουμε επαναστατήσει ενάντια στον ίδιο μας τον κακό νεοελληνικό εαυτό. Παρά τις μεγάλες αυτές εκδηλώσεις, δυστυχώς στον ελληνικό λαό δεν έχουν αλλάξει και πολλά και δεν έχει επέλθει συνειδητοποίηση. Εάν η κυβέρνηση αυτή δεν ελάμβανε τα σκληρά μέτρα του μνημονίου, κανείς δεν θα είχε ξεσηκωθεί και πολλοί θα συνέχιζαν να τους ψηφίζουν για ατομικά ανταλλάγματα (διορισμούς, ρουσφέτια, βόλεμα κλπ). Και αν υποθέταμε σε ένα σενάριο φαντασίας ότι αύριο η Ελλάδα επανέκαμπτε οικονομικά, θα άλλαζε άραγε η συμπεριφορά μας ως λαού; Ή πάλι η πλειοψηφία των "αγανακτισμένων" Ελλήνων, θα συνέχιζε να προσπαθεί να βολευτεί στο δημόσιο, να αγοράζει αυτοκινητάρες και να ξενυχτάει στα μπουζούκια; Θα συνέχιζε να βάζει το ατομικό συμφέρον πάνω από το συλλογικό; Αυτό που μπορούμε επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε μέσα από αυτή την περιπέτεια, είναι ότι για να αλλάξει η Ελλάδα, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Όχι μόνο αγανάκτηση λοιπόν αλλά και επανάσταση. Ένα νέο Έθνος πρέπει να γεννηθεί.

Μην πετάξεις το έντυπο αυτό!
Άφυσέτο να το πάρει και άλλος - Βγάλε φωτοτυπίες

