

# Αντίσταση

antistasi.info

Φύλλο 6 - 2012

Ελεύθερη φωνή της εθνικής αντίστασης

"Σιχαίνομαι τη φρονιμάδα σου. Αν μπορούσα να καταστρέψω μόνος μου το κράτος το Ελληνικό θα το έκανα αμέσως. (...) Αν το κράτος δε νοιώθει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει, δεν αξίζει να ζει."

Ίων Δραγούμης

## ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

**Έδωσαν Γη και Ύδωρ.  
Παρέδωσαν την Ελλάδα στο αγγλικό δίκαιο.**



Πέρασε όπως ήταν **προσχεδιασμένο**, το νέο Μνημόνιο με την συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών της κυβέρνησης κατοχής. Οι οποίοι συνεχίζουν να "δουλεύουν φιλό γαζί" τους Έλληνες σε ένα ρεσιτάλ εμπαιγμού άνευ προηγουμένου. Η Ελλάδα βιώνει τον αργό της στραγγαλισμό και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το μνημόνιο μπορεί μόνο να φέρει ένα τρίτο και αυτό αν αντέξει η χώρα. Αν όμως δεν αντέξει, η Ελλάδα θα δει νεκρούς στο δρόμο από την πείνα. Θα δει εικόνες που η Αργεντινή δεν είδε ποτέ. Την ίδια στιγμή η ανεργία έχει φτάσει σε ποσοστά ασύλληπτα! Ένα εκατομμύριο ΜΟΝΟ οι καταγεγραμμένοι άνεργοι! Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος και έρχονται νέα χαράτσια για να πληρωθούν τόκοι των δανειστών. Τα νέα μέτρα οδηγούν με βεβαιότητα στην χρεωκοπία. Το παραδέχονται πλέον και οι ίδιοι οι βουλευτές των κομμάτων της κυβέρνησης. Οι δε "πατριώτες" Καρατζαφέρης και Σαμαράς επιδίδονται σε ένα θέατρο που προκαλεί και τους πιο ψύχραιμους.

**ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ;  
ΤΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΜΕ;  
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ!**

## ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ελλάδα - Ιταλία: Δύο στελέχη της «Τριμερούς Επιτροπής» μιας πανίσχυρης διεθνούς οργάνωσης με παγκόσμια δραστηριότητα από το 1973, στελεχωμένη από την ελίτ της διεθνούς οικονομίας, με επιχειρηματίες και οικονομολόγους, τραπεζίτες και νομικούς ανώτατου βεληνεκούς, δύο οικονομικοί παράγοντες με καριέρα σε κεντρικές τραπεζικές θέσεις, αναλαμβάνουν το τιμόνι των χωρών τους ως πρωθυπουργοί. Και οι δύο δεν έχουν εκλεγεί. Και οι δύο εμφυτεύονται με την δραστική παρέμβαση των ισχυρών χωρών της Ευρώπης. Ο Λουκάς Παπαδήμος και ο Μάριο Μόντι είναι «σωτήρες», «Μεσσίες» ή απλά υλοποιούν προειλημμένες αποφάσεις συγκεκριμένων κέντρων...

**ΡΑΓΙΑΔΕΣ Η' ΕΛΛΗΝΕΣ;**



# ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!



Το ότι τις νέες διαταγές της τρόικας θα τις υπέγραφαν όλα τα κόμματα της "εθνοσωτηρίου" είναι αναμφίβολο. Αυτό που τους απασχολούσε στην πραγματικότητα είναι το πως θα το σερβίρουν στους "πελάτες" τους. Τα έδωσαν όλα και κάνουν τους "δύσκολους" και έχουν καταφέρει να χαρίσουν την πατριωτική αντίσταση στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Στην πράξη η Βουλή και το Σύνταγμα της χώρας είναι πλέον διακοσμητικά στοιχεία. Η Εθνική κυριαρχία έχει πάψει να υπάρχει. Η κυβέρνηση κατοχής αποφασίζει με τους κατακτητές χωρίς να ρωτά κανέναν. Η Ελλάδα είναι μια κατεχόμενη χώρα μέχρι να μας κάνουν τους "ανταγωνιστικότερους" των Βαλκανίων (και επομένως πάμφθηνους για "επενδύσεις") και ξέφραγο αμπέλι χωρίς κανέναν κρατικό προστατευτισμό. Ο Λουκάς Παπαδήμος και αυτοί που τον στηρίζουν είναι απλά τα εκτελεστικά όργανά τους.

Τα νέα μέτρα που προσπαθούν να περάσουν με τρομοκρατία και εκβιασμούς οι Ευρωδικτάτορες, τα κόμματα, οι τραπεζίτες και οι δημοσιογράφοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ελεγχόμενη πτώχευση της χώρας. Είναι μία σταδιακή στάση πληρωμών που δεν δημιουργεί καμία απολύτως προοπτική ελπίδας. Αντιθέτως βαθαίνει την κρίση. Η γερμανική πλευρά το έχει ξεκαθαρίσει: ό,τι πάρει το ελληνικό κράτος από τούδε και στο εξής θα πρέπει να το χρησιμοποιεί για να αποπληρώνει τους τραπεζίτες, το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ. Τελεία και παύλα. Άρα, η νέα δανειακή συμφωνία προβλέπει δάνεια για την αποπληρωμή δανείων. Όλα τα χρήματα που δίνουν μέσω του νέου πακέτου στήριξης προορίζονται για εκεί και όχι για την ενίσχυση

της ελληνικής οικονομίας. Θέλουν μόνο όσο περισσότερα μπορούν να πάρουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Εάν ήθελαν να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, θα έπρεπε να ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και να χτυπήσουν τον δημόσιο τομέα. Με ευθύνη ΚΑΙ της κυβέρνησης, συμβαίνει το αντίθετο. Η δε μείωση του κατώτατου μισθού, η περικοπή των συντάξεων και των φαρμάκων θα φέρει μόνο γενική εξαθλίωση και ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού (όπως διατείνονται).

Αυτό το θέατρο της δήθεν "μάχης" με την τρόικα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Δουλεύουν τους Έλληνες "φιλό γαζί" και τους οδηγούν στο σφαγείο. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι αυτή που θα θυσιαστεί επειδή το Ευρώ αντιμετωπίζει κρίση. Η Κρίση είναι ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας, όπως προσπαθούν να μας πείσουν. Άλλες χώρες με μεγαλύτερο χρέος, με χειρότερο προϋπολογισμό και μικρότερη παραγωγική δυνατότητα, επέλεξαν τον δρόμο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ. Ακόμη και η έξοδος από την Ευρωζώνη μπορεί να μην είναι καταστροφική αν υπάρξει ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με δυνατότητα κοπής νομίσματος. ΟΧΙ στους Ευρωκράτες εδώ και τώρα! Το Ευρώ και η Ε.Ε. είναι μια τελειωμένη υπόθεση στις συνειδήσεις όλων και στην πράξη.

**ΒΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ της κατοχής!  
Λευτεριά στην Ελλάδα!**

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΜΑΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ  
ΤΑ ΜΑΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ**



# Η λύση του ελληνικού προβλήματος: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ

Η κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει πως η λύση του προβλήματος δεν θα προκύψει μέσα από το κοινοβουλευτικό σύστημα, δεν θα προκύψει μέσα από εκλογές και αντιμαχίες μεταξύ των κομμάτων του κατεστημένου που ευθύνεται κατά ένα μεγάλο μέρος για την παρούσα κατάσταση.

Η ελπίδα για την Ελλάδα μπορεί να γεννηθεί μέσα από την ακραία αντίθεση, που θα οδηγήσει σε πυρφόρα σύγκρουση, ανάμεσα στο πολιτικό κατεστημένο και την κοινωνική παραγωγική βάση.

Οι ιδεολογίες και οι εκφραστές του συστήματος εάν δεν καταρρεύσουν από την λαϊκή επίθεση δεν υπάρχει καμία ελπίδα ανασύνταξης της χώρας. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα στα ίδια ιδεολογικοπολιτικά καλούπια θα ανακυκλώνουν την παρακμή.

Μονάχα νέες επαναστατικές εθνικοκοινωνικές δυνάμεις θα φέρουν την αλλαγή και θα θέσουν την πορεία της χώρας πάνω σε υγιείς βάσεις.

Στη σύγκρουση που πλησιάζει πρέπει να κατευθυνθεί το νείκος, η καταστροφική ορμή του λαού ενάντια σε θεσμούς και μηχανισμούς που κρατούν την κοινωνία σε εξάρτηση και καθήλωση.

## Τι πρέπει να συντριβεί:

■ Πρώτα και κύρια να καταστραφεί ο παρασιτικός κύκλος που επιτρέπει στις ιδιωτικές τράπεζες να κατευθύνουν κατά το δοκούν την παραγωγή, την ανάπτυξη και εν γένει τη διακίνηση του χρήματος. Τούτο σημαίνει άμεση κρατικοποίηση όλων των περιουσιών τους, χάρισμα των χρεών σε παραγωγικές ομάδες και θεσμοθέτηση κρατικής τράπεζας που θα διευθύνει τον παραγωγικό κύκλο.

■ Να συρρικνωθεί στο έπακρο ο δημοσιοϋπαλληλικός τομέας με παράλληλη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, της οικογενειακής, της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης, όπου και θα απορροφήσουν την μετατόπιση εργατικού δυναμικού από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

■ Έλεγχος του εισαγωγικού εμπορίου, ώστε να περιοριστεί το εμπορικό έλλειμμα.

■ Δημιουργία ενόπλου πολιτοφυλακής που μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας θα επιβάλλει τη τάξη και θα αποσείσει το άχθος της λαθρομετανάστευσης.

■ Δίκαιο φορολογικό σύστημα και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας που παρεμποδίζει την παραγωγική και επενδυτική διαδικασία.

■ Θέσπιση υπάτου συμβουλίου των πανελλήνων, όπου θα παρευρίσκονται τα δύο κράτη του ελληνισμού (Ελλάδα, Κύπρος), ο σκλαβωμένος ελληνισμός και ο απόδημος, ώστε να χαραχθεί πανεθνική στρατηγική πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους ανά τον κόσμο Έλληνες.

■ Κατάργηση της κοινοκρατίας, ως δυνατότητας επιλογής εκ των κομματικών συμμοριών, των αντιπροσώπων του λαού. Θέσμιση ανάδειξης



αντιπροσώπων του λαού μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εντός αυτής, παραγωγικών ενώσεων.

■ Πολυκεντρικό φορολογικό σύστημα που θα ενδυναμώνει τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε θέματα ανάπτυξης και παραγωγής.

Με λίγα λόγια χρειάζονται θεσμικές αλλαγές πάνω σε τρεις κατευθύνσεις.

Α. Παραγωγικός κύκλος Β. Πολιτική αντιπροσώπευση, Γ. Διοικητικό και φορολογικό σύστημα.

Οι αλλαγές σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επέκταση της λαϊκής κυριαρχίας και την ανελέητη κατεδάφιση της ολιγαρχίας. Από κει και πέρα, όταν ο ελληνισμός θα πάρει στα χέρια του την εξουσία που τώρα την κρατούν οι κομματικοί ολετήρες και σφετεριστές της, θα θέσει άπειρες λύσεις για όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν, αρχίζοντας από τη κοινότητα του και φθάνοντας στο έθνος και στις κοινότητες των απανταχού της γης Ελλήνων.

Ψύχραιμη προετοιμασία της επανάστασης και ακραία κατεδάφιση της τυραννίας. Μέσα από τη σύγκρουση που έρχεται θα γεννηθεί μια μεγάλη και πανίσχυρη Ελλάδα.

Λουκάς Σταύρου

# ΝΑ ΚΑΕΙ - ΝΑ ΚΑΕΙ...





# ΛΕΥΤΕΡΙΑ

## στον Βορειοηπειρώτη αγωνιστή Ναούμ Ντίσιο

Στην Αλβανία του 21ου αιώνα, οι Έλληνες, καταδικάζονται και δολοφονούνται επειδή τιμούν τη γλώσσα, την ιστορία και την εθνική τους καταγωγή.

Η φυλάκιση του Προέδρου της Ομόνοιας Περιφέρειας Κορυτσάς και μέλους του Προεδρείου του κόμματος ΕΕΜΜ-MEGA Ναούμ Ντίσιου, από το αλβανικό δικαστικό παρακράτος στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους Βορειοηπειρώτες και ευρύτερα στον Ελληνισμό ότι η ανθελληνική αυταρχική νοοτροπία των καθεστώτων του παρελθόντος επικρατεί έντονη ακόμη σήμερα στην Αλβανία. Το «έγκλημά» του; Επιχείρησε να αναστηλώσει ηρώο αφιερωμένο στους Έλληνες πεσόντες του πολέμου του 1940-1941 στην περιοχή της Κορυτσάς, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Αλβανών εθνικιστών. Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, ομάδα ανδρών της αλβανικής αστυνομίας, καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, χωρίς να επιδείξουν ένταλμα εισαγγελικής αρχής, εισέβαλαν βίαια και με καλυμμένα τα πρόσωπα στην οικία του, αναζητώντας τον και προκαλώντας καταστροφές.

Η καταδικαστική απόφαση ως συνέπεια ενός στημένου κατηγορητηρίου που μοναδικό σκοπό έχει να κάμψει τις αντιστάσεις του Ελληνισμού της Κορυτσάς δεν μπορεί να μας βρει αμέτοχους. Η καταδίκη του Έλληνα ακτιβιστή, εντάσσεται στο σχέδιο των αλβανικών αρχών, για εκφοβισμό του Ελληνισμού της ευρύτερης περιοχής της Κορυτσάς, που τα Τίρανα δεν αναγνωρίζουν ως μειονοτική περιοχή. Στο πρόσωπο του πολιτικού κρατουμένου Ναούμ Ντίσιου

καταδικάζονται όλα τα δικαιώματα που διεκδικεί ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός καθώς και διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη επί χιλιετιών στις πατρογονικές τους εστίες. Χρέος μας είναι να μην το επιτρέψουμε.

«Είμαι Έλληνας, βοηθήστε με. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Μας κλείνουν φυλακή, επειδή φωνάζουμε πως είμαστε Έλληνες Βλάχοι και αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Οι Αλβανοί δεν αναγνωρίζουν πως υπάρχουν Έλληνες και στην περιοχή της Κορυτσάς. Ως Έλληνες κάνουμε το ελάχιστο για να τιμήσουμε τους ήρωες νεκρούς του ελληνοϊταλικού πολέμου. Κάθε Οκτώβριο τελούμε μνημόσυνο στο ηρώο που έχει στηθεί στο νεκροταφείο του χωριού. Αυτό δεν άρεσε στους Αλβανούς εθνικιστές, που θέλουν να ξεριζώσουν κάθε τι που θυμίζει ελληνικό στην περιοχή. Εμείς επιχειρήσαμε να τιμεντοστρώσουμε έναν διάδρομο που οδηγεί στο ηρώο και βρεθήκαμε κατηγορούμενοι για βεβήλωση νεκρών. Περιμένω υποστήριξη από την επίσημη Ελλάδα. Όχι τόσο για μένα, αλλά για τους χιλιάδες Έλληνες στην Κορυτσά, που παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες δεν χάσαμε τον Ελληνισμό μας. Όλοι ξέρουμε πως στην Αλβανία δεν δικάζουν με βάση το νόμο, αλλά με βάση πολιτικές εντολές και κατευθύνσεις. Είμαστε ξεχασμένοι Έλληνες, εδώ στην Κορυτσά. Φτάνουμε τους 35.000. Εγώ είμαι Βλάχος, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, αλλά μεγάλωσα στην Κορυτσά. Οι Αλβανοί θέλουν να μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας. Η δικτατορία του Χότζα δεν μας θεωρούσε Έλληνες. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα που τα Τίρανα μας αναγνωρίζει ως Βλάχους, σπρώχνοντας μας στην αγκαλιά της Ρουμανίας που μας διεκδικεί. Ακόμη και όσους έχουν έγγραφα που αποδεικνύουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα, δεν δέχονται οι Αλβανοί. Θέλουν να μας κάνουν με το ζόρι Αλβανούς. Αλλά εμείς είμαστε Έλληνες. Θέλω η μητέρα Ελλάδα να μας ακούσει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια και να μας στηρίξει. Να βοηθήσει και μένα με την περιπέτεια που έχω. Χωρίς τη στήριξη της Ελλάδας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να μας στηρίξει για να παραμείνουμε στα πάτρια εδάφη.»

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑΟΥΜ ΝΤΙΣΙΟ**



**Μην πετάξεις το έντυπο αυτό!**  
Άφυσέτο να το πάρει και άλλος - Βγάλε φωτοτυπίες



**WWW.ANTISTASI.INFO**

**Ελεύθερο Συλλογικό Μέσο Ενημέρωσης της Εθνικής Αντίστασης**

